



### Farvel til det 'gamle' menighedsråd

Her pr. 1. søndag i advent udløber den fireårige periode for det menighedsråd, der har siddet siden 2016. Et nyt menighedsråd er blevet valgt, som det fremgår andetsteds her i bladet. Tak for samarbejdet i denne periode.

Nogen fra det tidligere råd bliver siddende og vil fortsætte, mens tre fra rådet har valgt at stoppe: Ole Torstensson, Eli Frandsen og Bjarne Sørensen.

Siden jeg kom her til sognet i 2007, har Ole Torstensson siddet i rådet og været en stor hjælp i sager vedr. renovering i kirken, på kirkegården, i graverboligen og Rejsestalden og også her i præstegården, hvor vi i familien har været meget glade for Oles hjælpsomhed gennem årene.

Eli Frandsen kom til menighedsrådet i 2012, og han har siden 2013 været formand og med sikker hånd styret møder-

ne. Han har også været medlem af aktivtetsudvalget, som lægger planerne for koncerter, foredrag og andre arrangementer i og omkring kirken.

Bjarne Sørensen kom til menighedsrådet også i 2008. Bjarne blev kasserer og overtog hvervet som kontaktperson, dvs. menighedsrådets repræsentant i forhold til medarbejderne. Bjarne har også bidraget til nye initiativer, bla. de årlige septemberture til Nyord, som mange i sognet har været glade for.

Et stort tak fra undertegnede til disse tre for deres bidrag til arbejdet omkring det kirkelige arbejde i sognet og for de gode og ordnede forhold, de har været med til at skabe for medarbejdere, præsten og for menigheden gennem disse mange år. De ønskes alle tre et langt og godt otium fra det kirkelige arbejde.

*Torben Møllenbach*



### Juleaften 2020– hvordan i år?

Der er ikke længe til jul. Årets mest traditionsrige familiebegivenhed. Ikke nogen anden begivenhed ligger i så faste rammer som vel netop julen. Vi gør, som vi plejer op til juleaften. De fleste, tror jeg, kunne ikke drømme om at lave noget om. Man ser Disneys juleshow med stor fornøjelse og for Gud ved hvilken gang. Men det er lige sjovt hvert år.

Man lægger ikke madplan for juleaften, man skal ikke bekymre sig om menuen. Den giver sig selv - and, gås, flæskesteg osv. Man mæsker sig, og man nyder det. Hvert år. Mange går i kirke. Salmerne kender man. Her skal man ikke eksperimenterer med nye salmer, nye påhit, nej - man gør, som man plejer.

Men i år er vi i vildrede - må vi gøre, som

vi plejer? Nej, sikkert ikke. Det bliver en anderledes jul, også tiden op til jul. Et eksperiment, bliver det.

Howdan skal vi samles, hvordan skal vi stille os i kø foran kasseapparaterne i butikkerne. Skal vi holde afstand med en meter eller mere, så ender vi ude på gaden.

Hvad så med selve juleaften, hvor mange må vi være sammen. Nogen steder i kirkerne vil man gerne være mange sammen, men så kan vi ikke synge - det er for smitsomt.

Andre steder - som her i Roskilde Stift - har biskoppen bestemt, at der skal synges til gudstjenesterne, men så kan vi ikke være så mange sammen. Næh, vi skal være sammen ved at holde afstand.

Også på kirkebænkene.

Det er ikke let, når vi faktisk godt kan lide at være sammen, sidde tæt, mærke atmosfæren. Gammel og ung mødes vi i kirkerne, og vi finder os i, at hver fugl synger med sit næb.

Men det bliver nok anderledes i år. Tradition eller ej. Mens dette skrives, ved vi ikke hvordan.

### Den første juleaften

Vi ser således julen i traditionens lys, men sådan har det ikke altid været. Tænk på den første juleaften: Maria og Josef med barnet et eller andet sted, i et eller andet skur, på en eller anden mark uden for Bethlehem. Der var heller ikke mange tilstede dengang. Forældrene, en jordmøder måske – for hende hører vi ikke om, og så disse hyrder, der kigger indenfor.

I øjeblikket oplever vi en slags undtagelsestilstand, det gjorde de også dengang. Dengang har de heller ikke kunnet overskue situationen: krig, fattigdom, besættelsen af de romerske soldater, sygdom – det har været deres hverdag.

I stalden har de ikke været mange. Men få, de har holdt afstand, for de kendte ikke hinanden, og de har ikke sunget.

Det er englene, der synger – 'en himmelsk hærskarer' – som det hedder i juleevangeliet. 'Fred til mennesker med Guds velbehag'. Sådan sang englene dengang.

'Hvad kan vi bruge det til', spørger man

tit. Men jo, minder det os ikke om, at selv om det i menneskenes liv og verden går op og ned, at konjunkturerne skifter, at der er tider, hvor man ikke ved sine levende råd, at dér lyder dette fredsbudskab fra Gud.

Hvert år, også i år. Om der er mange eller få i kirke, om de synger julesalmer eller ikke, så lyder der alligevel sang fra Guds engle, for Gud har ikke glemt os, heller ikke når det ser sådan ud.

**Glædelig jul og Guds fred til alle og med ønsket om et godt nytår.**

*Torben Møllenbach*



### Valg til Jungshoved Menighedsråd

Ved valgforsamlingen 15. september blev der opstillet fem kandidater til menighedsrådet. Reglerne siger, at hvis der ikke kom en anden liste inden 13. oktober, ville kandidaterne være valgt til menighedsrådet. Der kom ikke flere lister.

Følgende er valgt til menighedsrådet:

Kirsten Thomsen, Stavreby

Lene Gurskov, Stavreby

Janne-Lis Eskildsen, Jungshoved

Grith Brygger, Bønsvig

Bent Pedersen, Tøgeholt

Som suppleanter er valgt:

Marianne Kristensen, Over Lyngen

Inge Johansen, Stenstrup

Der vil blive holdt konstituerende møde først i november. Konstitueringen vil kunne ses på [sogn.dk/jungshoved](http://sogn.dk/jungshoved) efter 1. december.

*Bent Pedersen, valgformand*



### Vore år i Menighedsrådet

I år har der som bekendt været valg til menighedsrådet. Og denne gang var der tre personer, nemlig formand Eli Frandsen, kasserer og kontaktperson Bjarne H. Sørensen samt bygningsagkyndig Ole Torstensson, der ikke genopstillede. Ole har været i menighedsrådet i 16 år, og Bjarne og Eli har været med i de to sidste perioder svarende til otte år.

Vi har alle haft en interessant og givende

tid i menighedsrådet, og vi vil gerne sige tak til de øvrige medlemmer og sognepræst Torben Møllenbach for et godt samarbejde samt rette en stor tak til de ansatte for en meget dedikeret og loyal indsats i alle årene.

### Arbejdet i menighedsrådet

I de seneste år har menighedsrådet arbejdet efter følgende målsætninger med ønsket om:

- at sikre, at der regelmæssigt afholdes gudstjeneste i kirken, og at der tilbydes kerneydelser i form af dåb, konfirmation, bryllup samt bisættelse/begravelse

- at afholde attraktive arrangementer, så som foredrag, koncerter, udflugter, studiekredse, friluftsgang og/eller aften-gudstjenester m.v.

- at udnytte kirkens historie, udsmykning og beliggenhed til at tiltrække besøgende - også uden for de normale kirkelige handlinger

- at fastholde det attraktive miljø ved rejsstald, graverbolig og kirke gennem en høj vedligeholdelsesstandard

- at Jungshoved Kirke skal være en god arbejdsplads for de ansatte.

Andre må selvfølgelig afgøre, hvorvidt menighedsrådet har levet op til disse målsætninger; men selv synes vi, at kirken er velbesøgt af både kirkegængere og turister, og at kirken, Rejsstalden, graverhuset, kirkegården og de øvrige uden-

oms arealer fremstår meget velholdte.

Det har været meget positivt at se, hvor mange turister - også udenlandske - der lægger vejen forbi kirken og Slotsbanken. Det skyldes vel især områdets historie og kirkens smukke placering. Det sidste er i hvert fald grunden til, at Michels Grønne Guide har givet kirken, lige som tre andre kirker i Vordingborg kommune, én stjerne, som begrundes, at her er det værd at kikke forbi. Det stigende antal turister skyldes til dels også, at kirken er blevet tilmeldt ordningen "Vejkirke og andre åbne kirker", herunder som "Cykelvenlig Vejkirke".

Disse tiltag har givet en del omtale i såvel radio og tv som den skrevne presse - også om Jungshoved. Og menighedsrådet har i de senere år fulgt op med yderligere informationsmateriale om kirken og området på såvel dansk som engelsk og tysk.

For at blive bedre til at kommunikere om kirken og dens inventar, har menighedsrådet haft et konstruktivt samarbejde med Kirkefondet om "Det aktive Kirkerum" med det formål at beskrive kirken i såvel historiske som bibelske rammer.

Endelig har det også været en glæde at se de mange, der er mødt op til foredrag og koncerter i kirken og Rejsstalden samt til de årlige sogne- og sommerudflugter.

Menighedsrådet vil gerne takke alle de ansatte, håndværkere, leverandører, enkeltpersoner og andre samarbejdspartnere for deres bidrag til at indfri menig-

hedsrådets målsætninger.

## **Relationer til offentlige myndigheder**

Jungshoved Kirke står selvfølgelig ikke alene, og menighedsrådet indgår i Folkekirkens organisation. Kontakten er først og fremmest med Stege-Vordingborg Provsti, men også med Roskilde Stift.

Det årlige budget på godt og vel 1 mio. kr. til løn til kirkens ansatte - bortset fra løn og pension til præsten - samt til drift og vedligeholdelse af kirken, kirkegården, graverboligen og Rejsestalden forhandles hvert år med provstiet. Pengene kommer fra den kommunale kirkeskat, der betales af medlemmerne af Folkekirken, og menighedsrådet har deltaget i interessante drøftelser herom og også om eventuelle ændringer i den kommunale kirkeskatteprocent. Præstens lønninger kommer fra statsskatten, og som sådan har menighedsrådet ikke noget at gøre med dette eller med præstens øvrige ansættelsesforhold.

Jungshoved Kirke er en middelalderkirke, hvorfor den er omfattet af specielle fredningsvilkår, hvor intet kan ændres uden tilladelse. Derfor krævede det en tæt kontakt med Nationalmuseet i forbindelse med vedligeholdelse af tårnets vestside, hvor der i tidernes morgen er anvendt cement i pudselaget, så kalken ikke hæftede særlig godt ved. Nationalmuseet endte med at give tilladelse til at rense kalklaget af og male med en speciel silikat maling. I dag vil kun det træned øje kun-

ne se forskellen mellem tårnets vestside og de øvrige kalkede mure.

Da Slotsbanken jo også er et fredet område, blev der afholdt mange interessante møder og drøftelser med Kulturstyrelsen, Museum Sydøstdanmark og Vordingborg Kommune for igen fra 2014 at kunne afholde sankthansbål, efter at der i 2013 var blevet nedlagt forbud mod at gøre dette på Slotsbanken.

I forbindelse med indbrud, tyveri, stormskader og lynnedslag er Folkekirken Forsikringsordning trådt til og har ydet (delvis) erstatning.

Endelig har der i de forløbne år også været flere besøg af Arbejdstilsynet, der bl.a. har fokuseret på kisteløft og gravsten, der ikke har været befæstede godt nok.

## **Netværk på Jungshoved**

Selvfølgelig har kontakterne til de offentlige myndigheder været vigtige, og menighedsrådet har deltaget i mange interessante møder og drøftelser og har altid mødt forståelse og imødekommenhed for fremlagte ønsker.

Men det mest interessante samarbejde har dog været kontakten til og samarbejdet med mange af Jungshoveds lokale foreninger og netværk.

Menighedsrådet har især nydt godt af samarbejdet med Loklrådet/Nyt Lokalforum, Pensionistforeningen, Jungshoveds Børn, Nysø, Jungshoved Kirkehavn, Postbåden Røret og Frøen. Det er blevet til såvel cykel- som gåture, påske- og julekomsammener, skønne udflugter og sejl-

ture, ligesom kirken og menighedsrådet har deltaget i de tilbagevendende Kulturdage på Jungshoved. Og gennem samarbejdet med Bladet Jungshoved, der jo også fungerer som Jungshoveds kirkeblad, har det været muligt at kommunikere om kirken og menighedsrådets arbejde og arrangementer.

Når vi alle står sammen og samarbejder, kan vi i fællesskab være med til at gøre Jungshoved til såvel et vidunderligt sted at bo som et dejligt sted at besøge.

## **Samværet mellem mennesker**

Netværk og samarbejder er nødvendige, for at menighedsrådet har kunnet opnå det, der har været allervigtigst for os, nemlig samværet mellem mennesker.

Samværet har haft mange former lige fra mødet ved kirkelige handlinger, efterfølgende kirkekaffe, børnearrangementer, foredrag, koncerter, arbejds møder eller udflugter.

Alle i menighedsrådet har glædet sig over den opbakning, der har været til mange af de tilbud, som kirken har stået for, lige fra deltagelse i sankthansbålet over børnene, der har trillet påskeæg og lavet juledekorationer i Rejsesalten, til koncertgænger og personer, der har stillet deres båd til rådighed for deltagere i sommerudflugten til Nyord.

Vi vil gerne rette en meget stor tak til alle jer, vi har samarbejdet med, og til alle, vi har mødt i forbindelse med arbejdet i menighedsrådet. For os har det været meget givende og særdeles hyggeligt at

møde jer alle sammen. Og vi håber, at vi fortsat kan holde kontakterne vedlige.

## **Velkommen til det nye menighedsråd**

Vi har virkelig nydt vores tid i menighedsrådet med alle dets udfordringer og glæder, og vi har fået indsigt i mange dele af livet og mødt mange interessante mennesker.

Nu træder nye kræfter til. Vi vil gerne sige tillykke med valget og ønske det nye menighedsråd god arbejdslyst; der er nok af udfordringer i fremtiden - ikke mindst arbejdet med ny indretning af kirkegården.

Det er både specielt og udfordrende at sidde i menighedsrådet; men det giver en masse tilbage til én selv, og vi kan helhjertet anbefale andre at tage en tårn for at være med til at sætte rammerne for et vedkommende kirkeliv på Jungshoved og til at udvirke interessante og festlige arrangementer til glæde for alle sognets beboere – også for dem, der ikke måtte være medlem af Folkekirken.

Velkommen til det nye menighedsråd.

*Ole, Bjarne og Eli*

## Begeistrede elever i Jungshoved Kirke



Af Anne Mette Liedecke Dall, projektleder og formidler i Thorvaldsen Samlingen på Nysø

### Undervisning i Jungshoved Kirke

Kirkerummet genlyder af begejstrede barnestemmer, livlige samtaler og undrende spørgsmål. Svar gives, og nye spørgsmål opstår. Jo, der er masser af aktivitet i Jungshoved Kirke denne formiddag sidst i september, hvor 6. klasse fra Præstø Privatskole er på besøg. De er i fuld gang med undervisningsforløbet "Thorvaldsens kirkelige motiver", som udbydes i den nyoprettede skoletjeneste i Thorvaldsen Samlingen på Nysø, og lige nu står fem grupper med fire elever i hver fordelt i kirkens skib, og det er dem, man kan høre. Eleverne er travlt optagede af at formidle billedhuggeren Bertel Thorvaldsens fem relieffer i kirken for hinanden.

### Formidling i børnehøjde

Inden selve formidlingen har eleverne derfor sat sig ind i bibelhistorierne om "Kristus i Emmaus", "Jesu dåb", "Maria med Jesus og Johannes", "Lad de små børn komme til mig" samt motivet med tre svævende engle, som pryder henholdsvis altertavlen og døbefonten i Jungshoved Kirke. I grupper har de snakket om, hvad de synes, historierne handler om, og de er kommet med bud på, hvorfor det mon var netop de bibelfortællinger, Thorvaldsen valgte at arbejde med. De har også talt om, hvad vi lægger særligt mærke til ved reliefferne i dag: "Engle er stadig vildt moderne og overalt, for eksempel på tøj," bemærker en af pigerne. Hun synes, Thorvaldsens engle er ret flotte og ser, hvordan det kristne motiv også er en integreret del af vores nutid.

Eleverne er begejstrede for at lære bibelhistorierne at kende, og de synes, det er sjovt at formidle historierne og Thorvaldsens bud på fortællingerne for hinanden. På den måde er eleverne selv med til at sætte ord på både fortællingerne og kunsten.

### Bibelfortællinger bli'r nærværende

Relieffet "Jesu dåb" afføder også flere interessante iagttagelser og kommentarer. Nogle eleverne bemærker, at Jesus er



voksen, da han bliver døbt; det har de ikke tænkt over før. Andre synes, det er vildt, at selve dåben finder sted i en stor, hellig flod, Jordanfloden, og de synes også, det er ret sejt, at Johannes bruger en muslingeskal i selve dåbshandlingen. En elev lægger også mærke til, at Jesus står foroverbøjet med hovedet ned mod Johannes. "Det er interessant," siger eleven, "fordi man ellers altid ser Jesus med oprejst hoved." Eleven konkluderer meget rammende, at Jesus' bøjede hoved på den måde også fortæller det helt essentielle ved dåben; at man i dåben giver sig hen til Gud.

De andre relieffer fører lige så spændende iagttagelser og samtaler med sig, og eleverne giver udtryk for, at de synes, det er godt, at der undervejs er tid og plads til at undres og stille spørgsmål til historierne og motiverne. Vi når rundt om alt det, de lægger mærke til ved og undres over i reliefferne – lige fra selve materialet, Thorvaldsen har udført dem i, til bibelhistorierne selv. Den sanselige og undersø-

gende tilgang til de kirkelige værker gør, at bibelfortællingerne bliver mere nærværende for eleverne, og undervisningen bliver til "seriøs sjov", og det får eleverne til at huske både historierne, kunsten og selve oplevelsen i kirken rigtig godt.

### Friske elever på tur

Nu står eleverne her og formidler, men faktisk er dagen begyndt langt tidligere. Eleverne mødte i skole, som de plejer, men alligevel var dagen særlig, for de havde på forhånd fået at vide af deres lærer, at de denne dag skulle være på cykel, og at cyklerne skulle være ekstra godt pumpet, da turen i dag skulle gå til Jungshoved Kirke, der ligger cirka ti kilometer syd for Præstø. Og de er heldige med vejret, for solen skinner fra en skyfri himmel, og det ser herligt ud, da de friske elever og lærere kommer cyklende i deres gule trafikveste på en lang række ud mod kirken. Vi siger godmorgen, da de ankommer, og da de har stillet deres cykler, er de klar til undervisning her ved og i den smukke, gamle slotskirke.

### Slotskirken ved vandet

Og det er her, vi begynder dagen. Oven på cykelturen får eleverne til en start lov til at nyde Jungshoved Kirkes enestående beliggenhed og den storslåede udsigt, mens jeg kort fortæller om kirkens tilblivelseshistorie. Flere af eleverne har været her før, og en enkelt elev er døbt i kirken, hvor også hans forældre er viet. Nogle



elever kender områdets historie og kommer med god, supplerende viden. Eleverne synes, det er spændende at forestille sig stedet her i 1200-tallet, hvor kirken oprindeligt blev opført med fladt tag, og som kirke til det slot, der blev revet ned igen i begyndelsen af 1700-tallet.

Da vi kommer ind i kirken, bemærker flere elever, at her er meget hyggeligt. Graver Poul Hansen har været så flink at sætte både varme på og tænde lys; det giver en dejlig stemning, som straks værdsættes.

### **Skægge kalkmalerier og unikt billedskærerarbejde**

Udover Thorvaldsens kunst, som vi skal arbejde med, lægger eleverne selvfølgelig også hurtigt mærke til kirkens øvrige kunst, blandt andet de flotte kalkmalerier og det fine billedskærerarbejde fra Abel Schrøders værksted i Næstved i prædikestolen og rammen rundt om altertavlen. Vi får nogle gode snakke om blandt andet kalkmaleriet med dansefrisen og narrehovedet med åben mund og klokke i huen, og vi taler om, hvordan billedskærerarbejdet allerede i 1600-tallet var et højt specialiseret håndværk. Eleverne er fascinerede af, at ethvert værk fra dengang er unikt, da det jo er udført lang tid før, man bare kunne kopiere og masseproducere kunstværker.

### **14 dage tidligere ...**

Inden vi kaster os over dagens arbejde med Thorvaldsens værker i kirken, genkender eleverne altertavlen "Kristus i Emmaus". 14 dage tidligere har klassen nemlig været i Thorvaldsen Samlingen på Nysø, hvor der er en udgave af altertavlen, som Thorvaldsen forærede familien Stampe i gave.

I Thorvaldsen Samlingen på Nysø har eleverne fået en generel indføring i Thorvaldsens liv og kunst samt historierne om hans relation til familien Stampe på Nysø Gods og til Jungshoved Kirke. De kender derfor allerede historien om, hvordan Christine Stampe i efteråret 1839 tog Thorvaldsen en tur med til Jungshoved Kirke, hvor de begge forargedes over, at der ingen altertavle var. Den gamle altertavle var taget ned, og en ny ville ikke komme op, før man havde en "ordentlig", som det hedder i Christine Stampes overlevering. Thorvaldsen får lyst til at udføre en ny altertavle til kirken, og der går ikke længe, før han har sin første tegnede skitse klar, og sidst i december 1839 er altertavlen færdig. I museet har eleverne også været på jagt efter religiøse motiver og har derfor blandt andet også arbejdet med fortællingerne "Jesu indtog i Jerusalem" og "Kristi gang til Golgata", der findes som relieffriser i museet.

### **Idéen om en skoletjeneste**

Idéen om at etablere en skoletjeneste i

Thorvaldsen Samlingen på Nysø med inddragelse af Jungshoved Kirke dukkede op hos mig første gang for et par år siden, da jeg besøgte museet sammen med min familie. Her så jeg med det samme muligheden i at kunne tilbyde skolerne kvalificerede undervisningsforløb i væsentlige emner som Bertel Thorvaldsens kunst, H.C. Andersens eventyr, guldalderen, gudskultur og meget mere. Udover Thorvaldsens kunst rummer Thorvaldsen Samlingen på Nysø og omgivelserne omkring godset nemlig også fantastiske fortællinger om flere store personligheder fra guldalderen og hele det kunstneriske fællesskab, som ægteparret Christine og Henrik Stampe skabte her i 1830erne og 1840erne. Stedet giver med andre ord rig mulighed for at undervise i hele perioden fra 1660 til 1849, og derfor er der nu udviklet en stribe dialogiske undervisningsforløb til mellemtrinnet og udskolingen, som støtter direkte op om lærernes undervisning i fagene dansk, historie, billedkunst og kristendom/religion.

At drømmen om at udvikle en skoletjeneste overhovedet kunne realiseres, skyldes i første omgang, at bestyrelsesformand for Thorvaldsen Samlingen på Nysø, Bo Manderup Jensen, lige fra begyndelsen af var med på min idé. Også sognepræst i Jungshoved Kirke, Torben Møllenbach, og graver ved kirken, Poul Hansen, har vist stor interesse for projektet og har gæstfrit stillet kirken til rådighed. Herefter gik arbejdet i gang med at udarbejde en projektbeskrivelse, lave skitser til forløb

samt kontakte klasser, som ville deltage i og give feedback på forløbene. Sidst, men ikke mindst, har det været helt afgørende, at A.P. Møller Fonden gerne ville støtte op om, at vi kunne realisere etableringen af skoletjenesten som et pilotprojekt. Pilotprojektet løber fra 1. september 2020 til 15. januar 2021. At finde ud af, hvordan skoletjenesten kan forme sig efterfølgende, er en af opgaverne i projektperioden, og håbet er, at der kan indgås strategiske samarbejder med erhvervslivet både lokalt og regionalt.

### **”Jeg ville med glæde gøre det igen”**

Tilbage i kirkerummet er eleverne ved at være færdige med deres arbejde og formidling af reliefferne for hinanden, og vi laver en opsummering af dagen, ja, faktisk af hele forløbet, der som nævnt også har omfattet besøget i Thorvaldsen Samlingen på Nysø 14 dage tidligere.

Eleverne er begejstrede over at have lært billedhuggeren Bertel Thorvaldsen at kende, og de synes, det er ”sejt”, at han er verdenskendt og så tilmed kom på både Nysø Gods, i Præstø og her i Jungshoved Kirke. Noget, de også tager med sig fra forløbet, er Thorvaldsens arbejde med kunsten. De synes, at arbejdsprocessen med ler, gips og marmor er spændende, og de er begejstrede for at have set præcis de værker, Thorvaldsen selv har haft i hænderne. De synes, de har fået en masse ”viden om kirken”, og de har lært, at ”han (: Thorvaldsen) lavede mange billeder af



Det har været en fantastisk  
Sjov dag.. Jeg ville med  
glæde gøre det igen

Jesus". Nogle ord, der også går igen i elevernes feedback, er, at hele forløbet har været "fedt", "sjovt" og "spændende", og som underviser kan man ikke ønske sig mere. Et par elevudtalelser i gæstebogen, som jeg havde lagt i våbenhuset i Jungshoved Kirke, rammer det hele meget godt ind og indgyder mig håb i forhold til fremtiden for skoletjenesten: "Det har været hyggeligt og sjovt at lære om Thorvaldsen og hans kunst. Jeg har nydt undervisningen." "Det har været en fantastisk sjov dag. Jeg ville med glæde gøre det igen."



>>Se desuden artikel side 52 i dette nummer

>> Læs mere om Bertel Thorvaldsen i Jungshoved Kirke i Bladet JUNGSHOVED: nr. 2 2010, nr. 3 2015, nr. 2 2017 og nr. 2 2018 og om dansefrisen i : nr. 1 2010 og nr. 2 2018



## Renovering af Jungshoved Kirkegård

Midt i 2018 startede vi i Jungshoved Menighedsråd projektet "Renovering af Jungshoved Kirkegård". Vi udarbejdede et forslag til renovering af kirkegården i forhold til vore tanker og ideer, og disse forelagde vi for to landskabsarkitektfirmaer, som efterfølgende sendte os hver deres bud på renoveringen. Vi valgte planen fra arkitektfirmaet Anne Stausholm.

Projektet blev efterfølgende fremlagt for menigheden på et møde, hvor også en repræsentant for arkitektfirmaet var til stede, for at kunne fortælle om intentionerne i deres forslag. Der kom flere forslag fra de fremmødte, og nogle af disse indgår nu i projektet.

Menighedsrådet har sammen med arki-

tekten fået gennemarbejdet projektet, således at det den 6. februar 2020 var muligt at sende det til godkendelse i Stege-Vordingborg Provsti. På grund af Covid-19 kunne provstiudvalget ikke straks komme på besøg for med egne øjne at se kirkegården og få en nærmere orientering om projektet.

Først fredag den 19. juni blev det dagen, hvor vi skulle til "eksamen" med vore "vilde" ideer! To dage efter fik vi på skrift en godkendelse af projektet. Vi kan nu etapevis begynde renoveringsarbejdet i forhold til de penge, vi ad åre kan få bevilget, og i forhold til, hvilke områder vi på grund af gravfred kan omlægge.

Projektet, som er blevet godkendt, er i

store træk:

Kirkegården syd for kirken udlægges i vestsiden til tuegrave for kistebegravelser og i østsiden til tuegrave med urnenedsættelser. Området nærmest kirken udlægges som lapidarium (et sted, hvor man udstiller gravminder fra nedlagte gravsteder). Tanken med hele området er, at det gerne skulle komme til at se ud, som dengang der endnu var noget, der hed Jungshoved Slot. En æra, der sluttede sidst i 1600-tallet.

Afdelingen umiddelbart nord for kirken (kaldet midterstykket) udlægges til almindelige kistegravsteder mod øst, og i vest laves almindelige urnegravsteder. Midt mellem disse to afsnit laves der staudebede, hvor der også vil være mulighed for at blive begravet i kiste eller urne.

Afdelingen længst mod nord, hvor der er begravelser i græsplæne, bibeholdes med dens nuværende udseende. Den øvrige del udlægges til frugtland med æbletræer og lave, blomstrende prydræer. Området tilså med græs, der skal have lov til at vokse sig stort til glæde for diverse insekter og fugle. Dog slås der stier for at kunne gå rundt. Der vil være mulighed for såvel kistebegravelse som urnenedsættelse, og der kan sættes gravminder.

Det SKAL pointeres, at alle nuværende gravsteder ikke vil blive berørt, men hvis man ønsker det, vil de sammen med bevaringsværdige gravsteder kunne indarbejdes i renoveringen. ALLE vil blive til-

skrevet, efterhånden som renoveringen skrider frem over de næste mange år.

Og så er vi meget glade. Stampenborg Gods (Nysø) har givet os tilladelse til at plante nogle rødel et stykke fra ringmuren ud mod Noret for at give lidt læ for vestenvinden.

Det første, der renoveres, er området lige nord for kirken, hvor der skal være urnegrave, og ca. halvdelen af området, hvor der skal være stauder. Her vil der blive etableret nogle urnegrave, og resten af det ryddede område vil blive brugt til at lægge gravminder fra nedlagte gravsteder side om side, således at Museum Sydsjælland og menighedsrådet kan udvælge, hvilke gravminder der skal fredes og opstilles i lapidariet.

I perioder vil der kunne se lidt rodet ud i området, men vi vil bestræbe os på, at det vil blive i så kort tid som muligt.

*Jungshoved Menighedsråd*



## Praktiske oplysninger

**Fødsel:** Jordemoderen sender automatisk besked om en fødsel til sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Sognepræsten registrerer fødslen, og moderen får besked i sin e-boks. Er moderen gift, registreres manden samtidig som faderen.

Er forældrene ikke gift, skal faderen via borger.dk afgive en Omsorgs- og ansvars-erklæring. Den skal være indtastet inden for 14 dage efter fødslen. Er det ikke sket, bliver faderskabet afgjort af statsforvaltningen.

**Dåb:** Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor eller -far samt mindst to faddere ud over evt. forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere.

Ønsker man ikke sit barn navngivet ved dåb, skal man via borger.dk indtaste det ønskede fulde navn for sit barn. Herefter indføres navnet i kirkebog og folkeregister, og man får besked i sin e-Boks.

Dåbsattest: Kan rekvireres hos nærmeste sognepræst eller kordegnkontor, uanset hvor man er døbt.

**Vielse:** Aftales med sognepræsten. Inden vielsen skal man via borger.dk udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen udfylder herefter en prøvelsesattest, som sendes til

den pågældende sognepræst.

**Dødsfald:** Besked om dødsfald retter man til sognepræsten oftest via en bedemand. Bisættelse og begravelse aftales man med præsten. Desuden er der mulighed for, at man kan få afdødes aske spredt ud over åbent hav.

Yderligere vejledning kan man få hos sognepræsten.

Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø,

tlf. 55 99 60 17. Mail: tom@km.dk. Træffetid: Alle dage efter aftale.

Mandag: Fridag for præst og personale, og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.

*Øvrige telefonnumre findes på næste side*



## Praktiske oplysninger

### Adresser og telefonnumre

#### •Præst

Torben Møllenbach  
Allerslev Præstegård

Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.:  
55996017 og på mail: torm@km.dk.

Mandag: Fridag for præst og personale, og  
kirken er lukket for kirkelige handlinger.

#### •Graver

Poul Hansen  
55 99 90 99

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30

#### •Organist

Elena Stilling  
21 26 66 08

#### •Kirkesanger

Bodil Agerbo  
25 14 07 94

#### •Kasserer

Anne-Lise Nielsen  
Faxe Ladeplads  
24 25 11 51

#### •Menighedsrådsformand

Kirsten Thomsen  
41 41 43 75

•Kirkeværge Bent Pedersen  
24 80 08 32  
[www.jungshovedkirke.dk](http://www.jungshovedkirke.dk)

### Kirkebil

I begge kirker har vi det sådan, at der altid er mulighed for at få en kop kaffe (eller te) og en snak efter højmessen. Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til denne uanset tidspunkt.

Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige arrangementer i Allerslev Præstegård og Jungshoved Rejsestald. Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra begge sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos Dan Taxi Vordingborg, 70 25 25 25 eller 88 70 06 40.

Delebussen "Frøen" kører til gudstjenesterne kl.10.30 i Jungshoved Kirke for de, som ønsker det.

Tilmelding er nødvendig på:

Tlf: 24 80 08 32, gerne på sms, senest på dagen inden kl. 09.00. Afgang fra hjemmet ca. 9.45, og tilbagekørsel ca. 12.15 (efter kaffen). Pris for deltagelse i kørslen er kr. 0,00.

*Jungshoved Menighedsråd*





## Gudstjenester december 2020 til marts 2021

Listen herunder over de kommende gudstjenester skal tages med forbehold pga. covid-19-situationen. Dette nummer dækker adventstiden henover julen og frem til begyndelsen af marts 2021. I øjeblikket, mens dette skrives, ved vi ikke, hvordan julens gudstjenester kommer til at foregå, eller om der kommer nye restriktioner og ændrede adgangskrav ved gudstjenesterne.

I løbet af december vil vi derfor på kirkernes hjemmeside, ved nyhedsbrev, på kirkedøren og ved de kommende gudstjenester orientere om eventuelle ændringer ved julegudstjenesterne.

Dato	Søndag	Jungshoved	Allerslev
<b>6. dec.</b>	2. s. i advent	Ingen	9.00 Jesper Bo Blomgren
<b>13. dec.</b>	3. s. i advent	9.00	10.30
<b>20. dec.</b>	4. s. i advent	10.30	9.00
<b>24. dec.</b>	Juleaften	11.00 og 15.00	10.00 og 14.00
<b>25. dec.</b>	Juledag	11.30	10.00
<b>26. dec.</b>	2. juledag	Ingen	10.30
<b>27. dec.</b>	Julesøndag	9.00 Jesper Bo Blomgren	Ingen
<b>1. jan. 2021</b>	Nytårsdag	14.00	Ingen
<b>3. jan.</b>	Helligtrekongersdag	9.00	10.30
<b>10. jan.</b>	1. s.e. Hellig-trekonger	10.30	9.00
<b>17. jan.</b>	2. s.e. Hellig-trekonger	Ingen	10.30
<b>24. jan.</b>	Sidste s. e. Helligtrekonger	10.30	9.00
<b>31. jan.</b>	Septuagesima	Ingen	10.30
<b>7. feb.</b>	Seksagesima	10.30	9.00
<b>14. feb.</b>	Fastelavn	9.00 Jesper Bo Blomgren	Ingen
<b>21. feb.</b>	1. s. i fasten	Ingen	10.30
<b>28. feb.</b>	2. s. i fasten	10.30	9.00
<b>7. mar.</b>	3. s. i fasten	10.30	Ingen
<b>14. mar.</b>	Midfaste	Ingen	10.30
<b>21. mar.</b>	Maria bebudelsesdag	10.30	9.00
<b>28. mar.</b>	Palmesøndag	9.00 Jesper Bo Blomgren	Ingen

## JUNGSHOVEDKALENDER

<b>Mandag</b>	7. dec.	AFLYST Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
<b>Mandag</b>	4. jan.	Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
<b>Onsdag</b>	6. jan.	Kl. 13.00. Travetur på Bøndernes Egehoved. Mødested P-plads Naturområde Sydgården
<b>Tirsdag</b>	19. jan.	Kl. 19.00. Foredrag om Island. Foreningen NORDEN. Skolen
<b>Onsdag</b>	3. feb.	Kl. 13.00. Travetur Christinelund rundt. Mødested transformatorårnet i Lundegård
<b>Onsdag</b>	10. feb.	Kl. 15.00. Foredrag "Hjernen og stjernen". Foreningen NORDEN. Skolen
<b>Onsdag</b>	3. mar.	Kl. 13.00. Travetur til Stavreby over Lyngen og Folkeparken. Mødested Jungshoved Skole
<b>Onsdag</b>	14. apr.	Kl. 13.00. Travetur til skov og strand. Mødested Dyremarken ved vejen op til nr. 1

**Der tages forbehold for evt. ændringer eller udsættelser. Hold i øvrigt øje med lokalrådets hjemmeside og mail, følg de sociale medier, og se opslag rundt omkring i opslagstavlerne**

